

THOMASNIEUWS

Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

Zondag 7 april 2024

Voorganger : Louise Kooiman

Waar : Bij 't Vierkant

Dag allemaal,

Al weer een beetje bijgekomen van de Stille week en de Paasvreugde?

Wat hebben wij samen genoten.

Ik verwacht dat Joke er meer over zal schrijven.

Ik wil u nog graag helpen herinneren dat de dienst as. zondag in Benningbroek zal zijn.



Zondag 7 april om 10 uur in de kerk van Benningbroek. Kerkelaan 10
Voorganger is Mevrouw Louise Kooiman.

Met een hartelijke groet van
Trijnie

Wilt u Meerrijden?

Zondag 7 april zijn wij te gast bij de Protestantse gemeente 't Vierkant
in Benningbroek. Hebt u geen vervoer neem dan met mij contact op.
U kunt mij bellen op telefoonnummer: 0623745280.



Peter van Troost

Lieve mensen,

Wat hebben jullie met z'n allen voor een prachtig bedrag gezorgd, voor het dorp in Marokko van de stichting Zakat van Karin Eugster. We raakten bijna niet uitgeteld, zoveel was het.

Dit was het bedrag : € 960,10, via de bank kwam er nog € 121,- binnen, dus met elkaar een bedrag van € 1081,10.



Ik denk dat Karin daar ontzettend blij mee is. Ook namens haar heel hartelijk bedankt.
De Diaconie, Peter, Sip, Mineke, Simon en Ida.

In de "stille" week een marathon aan diensten

Ja hoor, sommigen van ons zijn 4 dagen achter elkaar naar de kerk gekomen, maar het was het ten volle waard! Vier diensten met allemaal hun eigen karakter.

Als eerste de sobere maaltijd met daarna het Heilig avondmaal. Er was in de dienst van de zondag daarvoor al gezegd dat het niet helemaal sober zou zijn. Het was ook niet op woensdag, zoals gebruikelijk, maar op Witte donderdag. Jezus vierde het laatste avondmaal, de Pesachmaaltijd, met zijn vrienden ook op de donderdag voorafgaand aan Zijn kruisiging.

Eerst gaf Jantina ons nog een formulier met 3 vragen, allemaal betrekking hebbende op het geloof, waar we als duo antwoord op moesten geven. Geen makkelijke vragen en een verscheidenheid aan reacties volgde.

Soep zoals gebruikelijk, dit maal gekookt door Gerry, heerlijke groentesoep! Daarna de grote verrassing, een hot dog! Een broodje met warme worst en daarbij tomatenketchup of mayonaise, mosterd, veel is mogelijk.

Maar wij hadden daar ook nog zuurkool bij en dat alles smaakte verdraaid lekker! Daarna het heilig avondmaal in de kerk. Altijd weer indrukwekkend en heel fijn dat Johan en Rita ons weer begeleidden. Zij zouden dat tot aan de Pasen doen, daarna zou Johan Gootjes invallen. Het is onze eigen Johan goed bevallen!

Goede Vrijdag, een stemmige dienst, voorbereid door onze eigen leden. De dienst begint in stilte en alleen de Paaskaars brandt. Voorganger was Cobie, de cantorij was er en Johan en Rita. Waarom Goede Vrijdag? Cobie vertelde er over. De lezingen werden gedaan door Trijnie, Wijntje, Mineke en Cobie, afgewisseld door mooie liederen. Peter deed veel werk achter de schermen. De Paaskaars wordt gedooft, we gaan de nacht in, we zongen ook 'Nu valt de nacht'. Zo voelt het ook, in stilte verlaten we de kerk met een beklemmend gevoel.

De Paaswake, de dienst van Stille Zaterdag, de nieuwe Paaskaars wordt door Peter binnen gebracht. Het licht komt terug, we gaan van duisternis naar licht. We zongen: 'Als alles donker is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft, als alles donker is.'

De verwachting van de wederkomst van Jezus.

Jelle was voor de eerste keer lector en dat ging hem heel goed af. Daarna onze eigen Jantina, er werd gelezen uit Genesis en Jesaja. We hoorden ook het Paasevangelie: Uit het boek Lucas, hoofdstuk 24 de verzen 1 t/m 10. Samen in een kring voor de geloofsbelijdenis. Doopnaam zeggen, vingers in het doopvont en tegen het voorhoofd. Tot slot gaven we door middel van kaarsen het licht aan elkaar door en verlieten hoopvol de kerk.

En dan de feestelijke Paasdienst op zondag, een ontlasting! Eerst de Paasmaaltijd. De helpers moesten al om 7.30 uur in de kerk zijn en dat met de klok die een uur naar voren gezet moest worden! Maar we waren er! Zo'n 45 gemeenteleden hadden zich opgegeven voor het Paasontbijt, waaronder een aantal van onze Oekraïense vrienden en twee gezinnen met zes leden, te weten het gezin van Marian en Age en het gezin van Christien, dat telt lekker aan! Het werd een internationaal gezelschap, want de zoon van Christien met vrouw en kinderen komen uit Tsjecho-Slowakije.

Ida opende en na het gebed en het zingen van het Paaslied, begeleid door Johan Gootjes, werd er door iedereen gretig aangevallen, als bijen op de stroop! Dit maal begonnen we iets later aan de dienst, maar het is toch hartverwarmend dat iedereen bereid is te helpen om de kerk weer in de oorspronkelijke staat te brengen. Het gezegde 'Nooit met lege handen naar de keuken', werd hier in de praktijk waargemaakt.

De Paasdienst had een feestelijk karakter, onze eigen Jantina ging voor, Mineke was lectrice en we werden weer verrast door Anastasia die een lied voor ons zong en weer zonder versterking de hele kerk vulde met haar volume. Wijntje las een gedicht en Johan Gootjes begeleidde de liederen. Het werd een feestelijke Paasdienst, het zaadje van de hoop is geplant. Gaan wij mee in die hoop? We zijn ervoor uitgenodigd!

Al met al 4 mooie diensten, 3 sobere maaltijden en 1 Paasontbijt in aanloop naar Pasen. Dit alles vraagt enorm veel voorbereiding en werk dat door een aantal mensen is verzet. Onze eigen Jantina heeft hen al bedankt. Allemaal geweldig wat er met een kleine gemeente toch kan! Lieve groet, Joke

Foto's: zie volgende pagina

Sobere maaltijd ↓



Paasontbijt (paasdienst) ↓



Beste Gemeente,

Via deze weg een bedankje voor de mooie bos bloemen die we kregen voor het maken van de Paaskaarten.

Groetjes Henk en Femmy

DANKJEWEL

LIEF EN LEED



Op zondag 31 maart, 1 e paasdag waren de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet van PG THOMAS bestemd voor

Wat een verrassing dat wij genoemd werden voor de bloemen uit de dienst.

Ze staan mooi te wezen op tafel. Zo denken we de hele tijd aan het gezellige paasontbijt, waar we me zoveel mensen van konden genieten.

Groetjes van Haije en Ida



Onze Jarigen

De jarigen t/m 14 april leest u hieronder.

Elkaar bezoeken kan. Een kaartje of mailtje sturen kan altijd of even bellen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie THOMAS-kerkgids Allen Samen).

Een heel enkele keer gebeurt het dat ten onrechte een naam wordt vermeld, hiervoor onze welgemeende excuses. We doen er alles aan om dat te voorkomen.

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Informatie volgende dienst op 14 april 2024:

Voorganger : Chris van Andel
Lector : Ciska Groeneveld
Organist : Johan de Vries



AGENDA:

Zo. 7 april	Kerkdienst in Benningbroek, Samen met gemeenteleden van Het Vierkant	10.00 uur
Wo. 17 april	Vergadering Kerkenraad	14.00 uur
Wo. 24 april	Vergadering taakgroep erediensten	14.00 uur
Vr. 26 april	Zin in Film, Woudrust	19.30 uur

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl



Voor de website PG Thomas:
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

